

## Emilies sommerferieeventyr 2006

### 1. uge

Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Da mormor kørte hjem til Højer fulgte vi efter for at holde et par feriedage sammen med hende.

Højer ligger ikke langt fra Rømø, hvor vi var på sommerferie sidste år. Den gang var det dårligt vejr, så vi kom ikke ned at bade, men det kom vi denne gang. Rømø har en af Danmarks største og bedste sandstrande, og da vejret var rigtig fint, var det bare med at komme i badedragten og så i vandet. Nøj hvor var det sjovt. Far blev ved med at kalde mig for en rigtig vandhund.

Der var rigtig mange mennesker på stranden den dag, og mange af dem havde sat drager op. En af dem lignede en haj, men der findes jo slet ikke rigtige hajer i Danmark.



Først på ugen fik Maria og jeg besøg af vores kusiner Maj og Rikke. De er 14 og 11 år. De kommer fra Århus og er mægtig søde og gode at lege med.

De hjalp med at slå teltet op i haven, så vi kunne lege i det, og så kunne de løbe rigtig hurtigt selv om jeg sad på ryggen.



Vi tog også alle sammen i dyreparken, hvor vi brugte rigtig lang tid på hoppepuden. Ihhh hvor Maj og Rikke er gode til at hoppe. Heldigvis fulgte de også med rundt og fodrede alle geder og lamaer med pasta som vi havde med hjemmefra.

Der var også en god vippe hvor der lige var plads til os alle fire.





Så var vi på besøg hos bedstemor og bedstefar. Vi kom derop til frokost som vi startede med at spise. Derefter tog mor og far ind til byen for at handle, så vi fik en masse tid til at lege med bedstefar og bedstemor.



De har verdens bedste have til at lege i, og jeg blev rigtig god til at hoppe på hoppebold rundt i hele haven. Jeg fik en krokodille. Ikke en levende krokodille, men en de kan pustes op. Det var lige hvad jeg ønskede mig.

Bedstefar havde lidt besvær med at pumpe den op til mig, men det gik fint da han fik fat i en pumpe. Desværre gik der hul på

den så far måtte prøve at lappe den da vi kom hjem. Det kunne han ikke så bedstemor købte en ny til mig.



## 2. uge

Jeg har lært at cykle uden støttehjul! Jo, det er helt rigtigt. Jeg havde snakket om det med mor og far, så en dag pillede far støttehjulene af, og jeg begyndte at øve mig på at køre uden.

Jeg mente godt jeg kunne helt fra begyndelsen, men mor og far siger at der gik tre dage hvor de løb bagefter mig og holdt i den pind far havde sat fast på min cykel. Men en dag sagde jeg til min mor at hun ikke skulle holde i pinden, og så cyklede jeg bare af sted.



Det er meget bedre end at cykle med støttehjul, og far skal også have pillet støttehjulene af min nye cykel, så jeg også kan køre på den. Jeg har cyklet mange gange siden da, og det er virkelig sjovt.

Vi var også nede at besøge mormor. Vi havde vores cykler med, så vi kunne cykle noget mere. Det var her Maria pludselig lærte at køre uden støttehjul. Jeg havde jo lært det to dage før,



men det var godt at øve sig noget mere. Da far havde pillet pinden af Marias cykl, cyklede vi ned til en dejlig legeplads mormor har lige i nærheden af hvor hun bor. Mormor kom ned til os med en dejlig smurt madpakke og masser af juice. For det var blevet meget varmt.



En dag tog bedstemor og bedstefar sammen med Maria og jeg, og selvfølgelig også vores forældre, til Hjerl Hede. På dette sted var der en masse gamle huse, ting og sager. Bedstemor havde smurt en rigtig god madpakke, som vi startede med at spise.



Derefter gik vi rundt i bagende sol og så på alle husene. Min mor og far syntes det var rigtig spændende at se alle de gamle huse, men jeg syntes nu det allerbedste var at klappe en hest og køreturen i hestevognen.



### 3. uge

Så skulle vi på camping til et sted der hedder Lemvig. Vi skulle bo i en campingvogn så vi havde taget dyner med. Jeg og Maria fik hver en køjeseng. Nøj hvor sov jeg godt i den, men jeg var også meget, meget træt hver aften, der var nemlig så mange ting at lave, så jeg legede hele tiden, og det blev sent hver aften inden far læste godnathistorie for os.

Det var rigtig sjovt at være på camping, og nå vejret var godt kunne vi bade fra stranden, og når det ikke var godt vejr gik vi i svømmehallen. Vi var i svømmehallen mange gange, men da vi var på stranden kunne jeg få min krokodille med, og den er altså rigtig god at have med ved vandet. Jeg svømmede med svømmevinger på armene, og jeg lærte helt selv at flyde på ryggen. Det syntes mor og far var rigtig flot så det gjorde jeg mange gange.



Der var også en hoppepude hvor jeg hoppede rigtig meget. Der var næsten altid andre børn som jeg kunne hoppe med, også en pige på 4 år, lige som mig, der også hedder Emilie. Hun var på camping sammen med sin storesøster og mor og far.

Bedstefar og bedstemor kom og besøgte os, de bor nemlig ikke så langt fra Lemvig. Det var rigtig hyggeligt, og de købte en is til mig. Maria sov, så hun fik sin is da hun



vågnede. De blev og spiste aftensmad og efter aftensmaden hjalp jeg og Maria med at vaske op og tørre af. Det skulle man gøre i et køkken sammen med mange andre mennesker.



Dagen efter havde bedstemor og bedstefar inviteret os på restaurant for at spise aftensmad. Jeg ved godt hvordan man gør på en restaurant, så jeg fortalte selv til pigen fra restauranten, at jeg skulle have mælk at drikke og ketchup og remoulade til mine pommes frites. Jeg blev meget mæt, men jeg kunne alligevel godt have dessert. Det var et stort glas kakaomælk med is i. Det var en rigtig hyggelig aften og jeg blev meget mæt.



En dag var vi ude at handle, og tænk en gang. Lige foran forretningen stod en rigtig stor levende elefant. Den var ikke engang bundet. Jeg tror den skulle gøre reklame for et cirkus der





lå lige uden for byen. Desværre havde vi ikke et kamera med så vi kunne ikke tage et billede af mig og elefanten, men det er altså helt rigtigt.



Vi var også på udflugt til Thyborøn. Det var mægtig skægt og vi var inde et sted der hedder Jyllands Akvariet hvor man kunne røre alle mulige fisk og se store hummere, torsk og andre fisk svømme i et stort akvarium. Far fangede krabber som han viste os og jeg rørte også ved den. Jeg var lidt bange for den for den har jo to store kløer sådan en krabbe. Han fangede også en haj, som han sagde ikke var farlig. Der var også hummere, både levende og en kæmpe stor en som lå i en fryser og var død. Man kunne ikke røre ved hummere, for de har for store

kløer. Far fortalte rigtig mange ting om fisk og dyr i havet. Og han var slet ikke bange for at stikke armen ned til dem.



Da vi kom ud fra Jyllands Akvariet fandt vi et sted at spise. Jeg fik pommefrites med fiskefrikadeller. Det smagte rigtig godt. Bagefter gik vi lidt rundt i byen og kom til et mærkeligt hus

med snegle og muslingeskaller på hele huset. Det er derfor det hedder "Sneglehuset".



Vi kom heldigvis også ned til stranden for at se på vandet. Det er godt nok stort og der var nogen bølger, så jeg måtte ikke selv gå ud i vandet. Godt mor ville med ud at soppe.



Heldigvis har de også is i Thyborøn, og jeg fik min yndlings-is: Isbjørn med tyggegummi i næsen. Desværre tabte jeg næsen så mor købte et nyt stykke tyggegummi til mig. Da Maria og jeg havde spist vores is gik vi ned til vandet igen. Denne gang var det et andet sted og vandet var uden bølger. Der måtte jeg bare løbe og have det sjovt. Så det gjorde jeg sammen med Maria. Mens vi legede på stranden og i vandet fik vi øje på en sæl i vandet. Jeg tror den kiggede på os, for den kom flere gange. Det var så sjovt

på stranden og i vandet, at vi begge to fik våde trøjer og underbukser, så vi måtte have alt tøjet af da vi skulle køre hjem, og kun sidde i en sommerjakke.



Om aftenen da vi kom hjem til campingvognen spillede vi ludo og hyggede os sammen med mor og far.



Så begyndte det at regne, og det regnede meget. Så meget at vi var hjemme ved bedstemor og bedstefar for at tørre håndklæder, men det var nu rigtig dejligt igen at få lov til at se børnetime på deres fjernsyn, for det havde jeg slet ikke set mens vi var på camping.

Dagen efter syntes min mor og far at vi skulle tage hjem, for alt var klamt og koldt af regnen. Så vi pakkede alle vores ting ind i bilen og mens mor gjorde rent i campingvognen vaskede jeg og Maria op sammen med far. Derefter kørte vi hjem.

Hvor var det dejligt at komme hjem igen til alle vores ting, og vi så både askepotfilm og børnetime og disneysjov den dag.

Jeg var også ned at købe en is for nogle penge jeg havde fået af bedstemor og bedstefar. Jeg betalte helt selv 10 kr. for isen.

Nu er ferien slut siger mor og far, og derfor får vi ikke flere is. Men det har været en rigtig dejlig ferie.